

Karen Glistrup og Pia Olsen

Far, mor ... og børn

EN BOG OM LIV I FAMILIEN

Karen Glistrup og Pia Olsen FAR, MOR ... OG BØRN



Til forældre,
pædagoger,
lærere og andre,
som er sammen
med børn.

KAREN GLISTRUP er
forfatter, socialrådgiver,
familie-, par- og psyko-
terapeut MPF.

PIA OLSEN er freelance-
illustrator og tegner til
bøger, web, magasiner,
apps og reklame.

Børn sanser og oplever alt, hvad der foregår, fra det øjeblik de bliver født. Og børn vil gerne forstå sig selv og verden omkring dem. Familien er centrum for denne verden. Det er her, vi har hjemme, det er her, vi får mad, og det er her, vi kan være uenige og få kram og kærlighed.

Forfatteren og illustratoren har med denne bog igen lavet et værk af høj kvalitet. Teksten er båret af Karen Glistrups store indsigt i familiedynamik og Pia Olsens empatiske, kunstneriske udtryk. Ingen af dem forfalder til sentimentalitet, og bogen vil være en værdifuld inspiration til alle voksne, der skal hjælpe både sig selv og børn med at leve og lære af livets tunge perioder.

Jesper Juul, familierapeut og forfatter

Børn trives bedst, når vi snakker med dem om den virkelighed, de er en del af. Både når livet er svært, og når det er trygt og godt. Bogen inviterer til en god snak med børn om liv i familien.

Børn vokser op i en verden, der ændrer sig hastigt for øjnene af dem. Det gælder også de familiemønstre, de ser omkring sig og selv lever i. Noget er spændende nyt, andet trist og sørgeligt. Derfor har børn brug for at få vendt deres mange spørgsmål og følelser. Hvad er rigtigt, hvad er godt – og hvordan kan det være? Bogen er en fornem hjælp til at give børn et greb om deres verden.

Per Schultz Jørgensen, professor emeritus, dr.phil.



GYLDENDAL



GYLDENDAL

Hvad er en familie?

Uden på denne bog er der jo en far, en mor og to børn. Men familier kan også være helt anderledes.

Hvis der for eksempel kun er én voksen og et barn. Eller måske er der fem børn!

Måske er den ene voksne død, eller forældrene er blevet skilt, fordi de ikke kunne finde ud af at have det godt med hinanden. Eller de voksne er måske to kvinder eller to mænd.



Nogle børn bor slet ikke sammen med deres forældre. Det kan der være mange grunde til.

Nogle børn bor på skift hos deres mor og far. De har faktisk to familier. Måske vokser familierne med nye kærester og flere børn.

Mon du kender flere måder at være familie på?



Nu er det jul igen, og nu er det jul igen ...

Gad vide, hvor drengens mor er henne?



**„Vi har gæster, og de voksne
hygger med rødvin.“**

Hvad med børnene?
Hygger de også?



**Det er dejligt at sidde sådan ...
helt stille sammen med en rar voksen.**

„Jeg har tænkt på dig,” siger han, „jeg har tænkt på, om der er noget,
du er ked af ... om der er noget derhjemme, du bekymrer dig om?”
Hvem kender du, som er god til at trøste?



**„Far og mig er på fisketur ...
bare os to.“**

„Far fortæller noget, som han ikke har fortalt mig før.“
Gad vide, hvad han fortæller?

